



# Onderaan de filatelistische ladder - 26

## *Habemus papam*

Kort nadat een wolkje witte rook boven het Vaticaan al heeft aangekondigd dat de kardinalen 'eruit' zijn, wordt met bovenstaande woorden het resultaat van het conclaaf bekendgemaakt. Op 19 april 2005 koos men de Duitse kardinaal Joseph Aloisius Ratzinger tot paus. Als Benedictus XVI bleef hij in functie tot maart 2013, toen hij met emeritaat ging.

Voor de verzamelaars van *religie* breken er bij een pauskeuze drukke – en dure – tijden aan, want een pauskeuze is het startschot voor nieuwe uitgiften in allerlei landen en niet alleen katholieke!

Op 16 april 2007 werd Benedictus XVI tachtig jaar en dat was een goede reden voor een nieuwe vloedgolf aan emissies, waaronder diverse velletjes en blokken.

De betrokkenheid van Mongolië (1) en Tuvalu (2) met de paus, het katholicisme en de Kerkelijke Staat is minimaal, maar de 'agencies' die de postzegelbusiness van deze staten verzorgen, malen daar niet om.\*)

Beide afgebeelde blokken zijn ongetwijfeld door dezelfde uitgever geproduceerd. Op een ondergrond van duizenden, bijna eindeloos herhaalde paus-gerelateerde micro-afbeeldingen is door tintverschillen het portret van de paus aangebracht. Op de blokken (het vaak gebruikte verkleinwoord



1



2

'blokjes' is hier misplaatst, want ze meten 220x160 mm) zijn verder vier of drie geperforeerde postzegels (50x37 mm) zichtbaar. Nu kan men sowieso over de ontwerpwijze van het geheel van smaak verschillen, maar het lijkt mij in de ogen van gelovigen en kerkelijke autoriteiten niet erg gepast het motief van de afzonderlijke zegels van de Heilige Vader te beperken tot een lapje van de pauselijke soutane, de pauselijke oorschelp (3) of een stukje achtergrond. De kans dat je zo'n chaotische zegel op een poststuk krijgt toegestuurd, is overigens minimaal, want deze uitgiften zijn natuurlijk helemaal niet bedoeld voor postaal gebruik. Het postverkeer van Tuvalu stelt sowieso weinig voor, want het is na Vaticaanstad op deze aardbol het land met de minste inwoners (nog geen twaalfduizend).

Nog minimaler wordt het postverkeer als een kleine staat (St. Vincent en de Grenadines) zichzelf opknipt in een aantal onderdelen (eilanden) met eigen postzegels. Een van die onderdelen is Union Island met slechts drieduizend inwoners. Ook hier verscheen een velletje (175x110 mm) gewijd aan de tachtigste verjaardag van de paus (4). Het zal duidelijk zijn dat ook deze emissie is gerealiseerd door een agentschap, uitsluitend ter wille van de omzet.

Er is niets op tegen dit materiaal te verzamelen, maar het heeft weinig filatelistische waarde. Thematisch zijn het tweede en laatste stuk bruikbaar om de pauselijke garderobe toe te lichten: een thema waarmee misschien zelfs wel een kader kan worden gevuld.

□



3



4

\*) In het blad 'Themaphila' (het kwartaalblad van de Belgische vereniging voor thematische filatelie) nr. 246, 1<sup>ste</sup> trimester 2021, staat een overzicht van deze agencies en hun werkwijze.