



Een bijzonder stuk in mijn verzameling

Mayuram/Mayavaram



Dit is een envelop die je op het eerste gezicht niet in een vogelcollectie zou verwachten. Waarom heb ik hem dan toch opgenomen? Dat komt door de plaatsnaam die in het stempel (Mayuram) en in het aanteekenstrookje (Mayavaram) voorkomt. Dat zijn twee verschillende namen

voor dit stadje met dezelfde betekenis. Het ligt in Tamil Nadu, het uiterste Zuiden van India. Dankzij mijn Indische connectie – die een eenkader over de pauw heeft - weet ik, dat deze naam in het Sanskriet ‘pauw’ betekent.

Er zit zelfs een mythologisch verhaal achter. De godin Parvathi zou Lord Shiva ooit beledigd hebben, als gevolg waarvan ze vervloekt werd om te worden geboren als een pauwen. Zij aanbad Lord Shiva in zijn vorm van Mayuranathaswamy oftewel pauw. Toen ze berouw toonde over de belediging, verminderde Lord Shiva de straf, waardoor ze van haar vloek werd verlost en trouwden ze met elkaar.

Lord Shiva is de machtigste god in het Hindoeïsme, die samen met Brahma en Vishnu de Drie-eenheid vormt die zorgt voor het proces van geboorte, levensonderhoud en dood. In het stadje staat de prachtige elfde-eeuwse Mayuranathar-tempel die aan hem is gewijd.

De naam van het stadje is tegenwoordig Mayiladuthurai wat Tamil is voor ‘pauw’.